

"I can't get no satisfaction"?

Hoe vaak heb jij 'de boot al afgehouden' als iets of iemand je confronteerde met het bestaan van God? Met het simpele feit dat *als* er een God bestaat, Hij misschien ook wel een persoonlijke relatie met jou wil?

Het makkelijkst is dan het stellen van een paar moeilijke vragen waar die ander ook zo geen antwoord op weet. Vaak wel zo makkelijk - je hoeft dan zelf ook niet meer na te denken over die lastige vraag waar het tenslotte allemaal om begon.

Deze vragen worden daarom wel *knock-out vragen* genoemd.

Voor de ander, omdat een gesprek met jou over de echte wezenlijke zaken -namelijk over een leven met Jezus- praktisch onmogelijk is geworden. Maar vooral voor jezelf, omdat je weer een kans voorbij liet gaan om die unieke God te leren kennen.

Ieder mens heeft de neiging om hieraan voorbij te gaan. Ieder mens zal er alles aan doen om het gevoel weg te drukken dat God het is die het leven waarde geeft.

De mensen verliezen zichzelf letterlijk in van alles en nog wat: geld, tv, sex, enz. Zaken die je flink kunnen bezighouden, maar ook dingen die voorbij gaan en je kunnen afhouden van wat echt van belang is. God kent je en als jouw maker weet Hij wat je nodig hebt om echt tot je recht te komen en om werkelijk gelukkig te worden!

Kortom: je komt pas echt tot je recht als je God leert kennen.



1. God is liefde? En al die ellende dan?

- De relatie God en mensen is verstoord, dan gaan er dingen fout.
- God geeft antwoord (door Jezus naar de aarde te sturen).
- "Waarom laat God dat toe? Met zo'n God wil ik niets te maken hebben". Maar God leeft mee, 't doet Hem wat. Voor ons is Jezus gestorven en opgestaan (Pasen).

2. Al die schijnheilige Christenen...

- Gelukkig wel! "Wat?" Ja, we hebben genade nodig, zelf kunnen we 't niet.
- De kerk wordt wel vergeleken met een werkplaats. Het enige wat nodig is voor het lidmaatschap van de kerk is dat je toegeeft dat je 't zelf niet kan.
- Vergelijk het eens met iemand die een been heeft gebroken. Je hebt iemand nodig voor je genezing (Jezus!). Er moet gips omheen. Na een lange tijd mag het gips eraf. Hoewel je genezen bent en echt niet meer kreupel door het leven hoeft te wandelen, moet je ook nog de gewoonte afleren van het



kreupel lopen. Je zal, omdat je het gewend was, af en toe nog terugvallen in het hinken. En het wordt er ook niet makkelijker op dat je omgeving 'kreupel lopen en hinken' tot norm heeft genomen... Als je Christus gaat volgen zal je ook door dat leerproces heen moeten, en nog heel vaak in de fout gaan. Christus is juist voor de 'zieken' gekomen.

3. De Bijbel is uit de tijd.



- Toch wordt er al 2000 jaar Pasen gevierd. Door Jezus' offer aan het kruis is het voor mensen weer mogelijk om een persoonlijke relatie met God te hebben.
- Jezus heeft nog steeds veel te zeggen. Wat Jezus zegt is nog steeds actueel. Stof je bijbel er maar eens voor af en zoek Matteüs 5-7 op.
- Wij geloven nu en nog steeds aanvaardden mensen Jezus - het is dus nog steeds waardevol en belangrijk.
- Neem nu bijvoorbeeld Pasen. Jezus gaf daar een concreet offer voor jou en mij.

4. Christenen mogen niet genieten.

- Onder het oude motto: "Carpe diem - pluk de dag, morgen sterf je", leven veel mensen gericht op zichzelf. Maar... genieten is niet je werkelijke levensdoel, ondanks het feit dat veel mensen dat wel denken.
- Als je werkelijk tot je recht komt, dus als je ècht gaat voldoen aan je werkelijke bedoeling, dan pas begint het echte genieten.



5. Ik heb het prima zonder God.

- Heeft God 't ook prima zonder jou?
 - Een stuk of wat jaren terug miste niemand de CD-speler in de uitzet - men wist niet van 't bestaan ervan en ook niet wat voor plezier ze eraan zouden beleven. Zonder dit apparaat hadden we het prima. Toch zouden de meesten van ons iets missen als we 'm weer kwijt waren. De meesten waren zich er niet van bewust dat ze iets misten. Het hebben van een CD-speler is nog maar een zwakke vergelijking voor de relatie die een mens met God kan hebben. En... God laat zich vinden door degenen die doorkrijgen dat ze iets missen.
-

6. Er is toch bewezen dat God niet bestaat?

- Oh, vertel...
- Geloven is iets anders dan bewijzen.
- God heeft persoonlijk via de bijbel laten zien dat Hij bestaat.



7. Ik heb geen zonden.

- Twee dingen vallen altijd op. Het individu zegt over het algemeen: "Ik zondaar? Nee hoor! Met mij valt 't alles mee. Ik ben best aardig. Ik probeer zo min mogelijk mensen te kwetsen en te leren van mijn fouten." Op het macroniveau, dus op het niveau van de mensheid, zeggen echter zelfs deze individuen, "dat het niet goed gaat met de

mensheid, dat er vast nog wel eens een Wereld Oorlog III komt" En als je eerlijk om je heen kijkt, dan zie je dat de mensheid helemaal niet zoveel van haar fouten leert. Nog maar kort geleden hebben we 40.000.000 mensen afgeslacht... En zoveel hebben we er niet van geleerd: wereldvrede bestaat bij de gratie van angst voor de wapens van de ander. En wij zijn deel van deze mensheid, die in grote nood verkeert.

- De relatie God-mensen is verstoord (zie: Adam & Eva). Kijk maar om je heen: de meeste mensen zitten echt niet op een relatie met God te wachten. (neem nu jezelf). Een leven zonder God is echter leven in zonde. Door Jezus (met Pasen gaf Jezus zich aan het kruis voor zondaren, voor ons dus) is het mogelijk geworden dat we weer een relatie met God krijgen. En dan verandert er pas wat. Waar mensen christen worden, vinden veranderingen plaats. Mensen gaan zingen en bidden, ze worden vriendelijker, geduldiger, enz. - welliswaar met vallen en opstaan. Maar een van de meest wonderlijke dingen is wel dat ze doorkrijgen dat ze zondaar zijn (in tegenstelling tot wat ze eerst zeiden: "Ik zondaar? Nee hoor! Met mij valt 't alles mee. Ik ben best aardig.") en dat ze gaan beseffen dat ze Jezus nodig hebben.